

Vraag het aan Morya**Durf te kiezen met wie je omgaat**

“Het is wel belangrijk dat je durft te kiezen, ook dat nog, dat je zegt: “Deze persoon wel en deze niet.” Neem niet alles aan in je leven, laat niet alle mensen binnen in je hart. Durf te kiezen.

Uiteindelijk zal je kiezen voor iedereen, en dan ben je totaal vrij. Maar zolang je niet totaal vrij bent, moet je een andere keuze maken in functie van je eigen vrijheid. Dit is heel belangrijk. Wees alsjeblieft kieskeurig in het omgaan met mensen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 5: ‘Schouder aan schouder met de Meester’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 271

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


